



Verslag Gezinsweekend mei 2023



Als kind vond ik het altijd bijzonder dat iedere dag anders was: zoveel dingen zijn hetzelfde (slapen, eten, naar school of werk...) maar geen enkele dag is precies hetzelfde. Iedere dag wordt getekend door andere ontmoetingen, gesprekken, informatie... En zo is het precies ook met de gezinsweekenden; voor de 22^{ste} keer kwamen we in mei bij elkaar in Steyl bij de Missiezusters. Voor de 22^{ste} keer was er weer veel hetzelfde: vaste programma-onderdelen, de praatjes van Marc, de knakworstjes bij de boterham, het knuffelberenfeest van groep groen, de H. Mis samen en de aanbidding met biechtgelegenheid, de flitsende toneelstukjes en de processie naar de Mariagrot op het eind: Een feest van herkenning! Voor de 22^{ste} keer was het ook weer anders: nieuwe gezinnen sloten aan, nieuwe sprekers en nieuwe leiding kleurden het weekend op hun manier, alle kinderen weer een half jaartje ouder, het was fijn om elkaar weer te zien en te spreken!

Het thema van dit keer was De Bijbel. Ook weer zo iets: voor iedereen in meer of mindere mate 'bekend terrein', maar altijd weer nieuw! Steeds weer kun je in de teksten die je misschien al je hele leven hoort of leest nieuwe dingen ontdekken. Steeds weer bevat het Woord van God kracht om in ieders leven iets te veranderen of tot nadenken te stemmen. Met pastoor Achten gingen de ouders de eerste avond aan de slag over de zondvloed en de Schepping. Interessant om te zien hoe en wanneer deze teksten tot stand kwamen, hoe ze van elkaar verschillen en ook hoe ze door de tijden heen zo ongelooflijk sterk zijn gebleven. Pastoor Heemels leerde ons de wereld van de exegese kennen. Hoe zit de Bijbel in elkaar? Welke boeken zijn in de Bijbel terecht gekomen en waarom. Ook bleek maar weer eens hoe het vertalen van de Bijbel in de loop der eeuwen altijd tot enorme uitdagingen heeft geleid. In de groepen van de kinderen en tieners is ook flink gewerkt. Prachtige knutsels werden er gemaakt en er was zelfs een heuse bijbelescaperoom! Gesterkt in ons geloof zijn we naar huis gegaan.... Op weg naar het volgende weekend in oktober!
Marieke Goes



Helpt u ons?- Uitleg over uw gift!

Het Centrum voor Huwelijk en Gezin (CHG) is een activiteit van de *Kerkelijke Stichting Gezinspastoraal in het Bisdom Roermond*. We vragen voor onze activiteiten aan de deelnemers een bedrag naar rato. Het moet voor alle gezinnen mogelijk zijn om aan onze activiteiten deel te nemen. Dit betekent dat de bijdragen van gezinnen niet kostendekkend zijn voor onze activiteiten. Omdat wij geen subsidie van de overheid krijgen, zijn wij afhankelijk van giften en legaten. We werken bij onze activiteiten alleen met vrijwilligers zodat uw gift voor 100% ten goede komt aan de inhoud van de activiteiten. (Denkt u aan gezinsweekenden, lezingen en de Winter driedaagse voor jongeren)

U kunt uw gift overmaken via bankrekening NL03 INGB 0001 7672 09 t.n.v. de Kerkelijke Stichting Gezinspastoraal in het Bisdom Roermond.

Onze stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte. Overweegt u om ons minimaal 5 jaar te steunen? Neem dan contact met ons op via contact@huwelijk-en-gezin.nl. Wij sturen u dan een door de Belastingdienst goedgekeurd formulier, zodat u zeker weet dat uw periodieke gift goed geregeld is. Periodieke giften geven namelijk maximaal fiscaal voordeel.

Een schenking doet u bij leven, met een nalatenschap kunt u na overlijden schenken aan een goed doel. Wilt u ons of een ander goed doel iets nalaten, dan moet u dat laten vastleggen in een testament. Als u hierover informatie wilt, overleg dan met uw notaris of neem contact op met ons. Wij geven u graag advies. Goed om te weten: omdat onze stichting de ANBI status heeft, hoeft over de erfstelling of het legaat géén erfbelasting te worden betaald. Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede aan de activiteiten van het Centrum voor Huwelijk en Gezin.

Heel veel dank voor uw steun!

Winter Driedaagse groot succes!



Hoewel in de zomer vanalles te beleven valt voor jonge katholieken, valt dat in de winter soms wat tegen. Daarom heeft in de kerstvakantie de Winter3Daagse plaatsgevonden voor jongeren vanaf 16 jaar. Samen de Mis vieren, de kerktoeren van Venray beklimmen, een avond van Barmhartigheid en interessante gesprekken. Er was gelukkig ook veel vrije tijd waarin niemand zich verveelt heeft: het was een gezellige groep waarin iedereen makkelijk aansluiting vond. De catechese werd verzorgd door Jongerenbisschop Mgr Mutsaerts en pastoor Guido Kessels. Er was hierbij ook gelegenheid tot (anoniem) vragen stellen en dat werkte erg goed – beide sprekers konden zo op veel interessante vragen ingaan. Op Sacramentsdag volgde de reunie met een gezellige bbq.... We zijn klaar voor de volgende W3D! *Luc Lomme*

Websitetips

Vorige nieuwsbrief vertelden we over kinderenbiddenvoorkinderen.nl en rkkkids.nl. Nu weer twee nuttige websites die we graag onder jullie aandacht brengen.



www.samueladvies.nl

Sinds 1987 is Samuel Advies dé ondersteunende organisatie voor jeugdwerk in katholiek Nederland bij uitstek. De website is heel uitgebreid en er komen ook steeds weer nieuwe dingen bij. Of je nu bij de kerk of thuis catechese of kinderwoorddienst verzorgt: bij Samuel vind je veel inspiratie voor de voorbereiding. Inhoudelijk (bijv middels een digitaal abonnement op de boeken 'Met kinderen het Woord vieren') maar ook zijn er veel heel knutsels en puzzels te vinden. Ook rond de sacramenten en de grote feestdagen geeft de site allerlei nuttige tips en bruikbaar materiaal. Een uitgebreide webshop doorzoekbaar op categorie maakt het helemaal af.

www.kinderwoorddienst.nl

Deze website 'hangt onder' de website van geloven thuis. Je kunt er heel overzichtelijk voor iedere zondag tips voor de kinderwoorddienst vinden. Vaak zijn de opdrachten laagdrempelig en vaak is er ook een navertelling van de Evangelietekst te vinden. Voor meer achtergrond check je Samuel Advies, maar kinderwoorddienst.nl is een speelse, vrolijke aanvulling die het Evangelie soms net weer vanuit een andere hoek belicht.

Je geloof op vakantie?

Zomer, vakantietijd, even niet naar school studie of werk. Misschien blijf je thuis, alleen, met je partner of met je gezin, misschien heb je kans om er ook fysiek even 'van tussen' te gaan. Maar hoe dan ook is vakantie even 'anders dan anders.' Even uit het ritme van alledag, even niet overall heen vliegen, eens een keer alleen zijn met je eigen gedachten. "Het is niks voor mij om niks te doen" hoor je dan mensen zeggen. En dus moeten ze ver weg op vakantie (liefst verder dan de burens), het huis verbouwen of zoveel mogelijk kilometers wandelen. En dan blijkt pas hoe moeilijk het is om vakantie te vieren, om vrij te zijn, om wat minder dingen te doen en je daar niet schuldig over te voelen. We vergeten vaak dat we in een maatschappij leven waar prestatie in plaats van de mens zelf op nummer 1 staat. Vakantie komt van vacare, dat betekent 'vrij zijn'. Als je in Egmond de Abdij bezoekt staat er op de gevel 'Deo vacare' – vrij voor God. Een monnik heeft veel van de gewone wereld achter zich gelaten om vrij te zijn voor God. Misschien kunnen we hier iets van leren – als we de dagelijkse beslommeringen achter ons laten, is er meer tijd over voor de dingen die echt belangrijk zijn in ons leven. Misschien voelen we de verleiding om met de schooldeur ook de kerkdeur achter ons dicht te trekken: maar God kan ons juist helpen de dingen in het juiste perspectief te zien, om ons meer vrij te voelen en weer op te laden voor de tijd die komen gaat. "Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats en rust daar wat uit" zei Jezus tot zijn leerlingen. Probeer plekken te bezoeken die je dichter bij God brengen: de stilte en de schoonheid van de natuur, het gebed in een kerk, thuis of op vakantie. Misschien een goed boek over het geloof of een heilige. Zo wordt vrije tijd misschien wel de meest vruchtbare tijd! Fijne vakantie!!

